



Als we alles

Als ze zouden zeggen dat we alles mochten eten
Dan zouden we het echt niet geloven
We zouden zeker drie dagen wachten
Voor we het probeerden

Als ze zouden zeggen dat we alles mochten eten
Dan zouden we feest vieren

Hamburger-koekjes-vakantie overal- eten in pizza restaurants
Alles-mag-en-alles-kan zouden we samen vieren dan

Maar het is de buikpijn, moeheid, rotgevoel niet waard
Liever glutenvrije taart

Dan drie dagen ziek van MacDonaldis friet

Kinderen begrijpen het niet

Denken dat kruimels strooien grappig is

Die hebben het dus mis

Wij weten het gelukkig wel:

Van eten wat bij je past zit je goed in je vel

En als we het even niet meer weten

Dan helpen we elkaar zodat we het niet vergeten

Want samen een beetje anders zijn dan velen

Is eigenlijk best leuk

Wij kunnen onze bijzonderheid

Met elkaar delen.

Voor Ranim en Sara van Malou

21 december 2019