



Als de dieren er maar zijn

Laten we goed voor de aarde zorgen
De bomen, de bergen, de zee, de dieren
Laten we kalm aan doen
Er is geen haast of druk
Laten we koesteren wat er is
Laten we rondkijken, nutteloze leuke dingen horen
Laten we ze zien en tekenen
Laten we ervan genieten

Het kan zo anders zijn snap je
Met pijn en verdriet
Mensen kennen dat niet
Ze wijzen maar of babbelen onzin

Daarom die dieren snap je
En die zorg
Slim zijn ze niet
Maar ze weten precies hoe te troosten

*Voor Fleur van Malou
6 december 2019*